

Hej, när starkströmsledningarnas fundament på gräsmattorna tagits bort har det blivit två gräsfria ytor. Se bild. Ytorna finns vid Spångavägen i höjd med Åkeshovshallen. Ett bra komplement till intilliggande naturreservat skulle vara att anlägga två slåtterängar på de gräsfria ytorna. Fördelen med att det saknas gräs är att konkurrensen från gräset på sådda ängsblommefrön är minimal. En slåtteräng är både vacker och bidrar till ökad biologisk mångfald. Ett bra försök har gjorts lite längre ned på Spångavägen på en innergård. Tyvärr har de sått en hel del frön från växter som inte finns i Sverige. De är då inte anpassade till svenska pollinatörer som en äng med frön från Sverige skulle vara. Det som behöver göras är relativt enkelt. Så frön t ex från Pratensis som säljer svenska ängsfrön.

(www.Pratensis.se) De har även projekt med en del svenska kommuner. Se deras hemsida. Avgränsa områden från övriga gräsmattor för att tydliggöra att det är en slåtteräng och inte skall klippas. Slå ängen med lie eller slåtterbalk i augusti och räfsa ihop gräset och lägg det i en hög en bit bort. På vårkanten fagar man ängen d v s räfsar bort gammalt gräs och löv. Jag kan sköta de små ängsbitarna ca 25 kvadratmeter de första åren utan ersättning. Därefter kan man utvärdera resultatet. En granne i huset bredvid blev intresserad och vill gärna delta om förslaget går igenom. Så gemensam skötsel kan öka grannsämjan plus att jag kan berätta om de växter och insekter som besöker ängarna. (Jag är biolog och sköter ett par egna ängar sedan 10 år tillbaka.)

Återkom om ni har frågor.





Här sår vi vildängsblommor!

Vi har sät 26 olika frösor ter.

- Berglin, Alnförgeringe, styvmonsviol, Blåeld, prästkrage, Brokrage, Borago, Gurkört, Rölleka, Blåklint

Stockholms hem