

§ 7**Underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025**

HÄ 2022/121

Beslut

1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till underlag för budget 2023 med inriktning för 2024 och 2025.
2. Nämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden har i underlaget redovisat en övergripande och sammanfattande analys av verksamhetens utveckling de kommande åren. Underlaget beskriver trender, utvecklingstendenser, lagförslag, strukturella frågor och demografiska förändringar, effekterna av dessa samt eventuella åtgärder.

Förslag till beslut

Abit Dundar (L), Johan Nilsson m.fl. (M), Rebekka Dominique (MP) och tjänstgörande ersättare Henrik Falk (C) och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Maria Ljuslin m.fl. (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Maria Ljuslin m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

"Att Nämnden tillstyrker förvaltningens förslag till beslut.

Att därutöver utöver anföras.

Gemensamt ägd välfärd i hela staden

Vi i Vänsterpartiet vill ta tillbaka kontrollen över välfärden – det kan inte vänta längre. Vi tycker att det inte ska finnas några vinstintressen i välfärden, den är inte till för att företag ska tjäna stora pengar på våra gemensamma skatter. Trots det har högerstyret i Stockholms stad fortsatt sälja ut våra gemensamma tillgångar och skapat en mer ojämlik stad.

Det är en mycket dålig blå-grön ideologisk idé att sälja ut våra kommunala fastigheter till privata investerare som sedan stadens verksamheter ska hyra av. Att verksamheterna ska åläggas hyra av privata fastighetsägare vars enda affärsidé är att äga lokaler med krav på avkastning och vinst skapar sämre rådighet för förvaltningarna och även vår att planera långsiktigt. Och inte ens de blå-gröna kan blunda för det faktum att det kommer bli dyrare för verksamheterna att hyra. Förlorarna blir alla vi invånare i stadsdelen, vi skattebetalare och de som ingår och har behov av våra viktiga verksamheter.

Vi säger nej till alla krav på så kallade effektiviseringar i stadsdelsnämndernas verksamheter, det är inget annat än nedskärningar som leder till försämrad kvalitet. Mycket av stadsdelsnämndernas verksamhet finansieras av sökbara medel vilket gör det svårt för förvaltningarna att planera på lång sikt. Därför måste verksamheterna få en generös, långsiktig finansiering utan besparingskrav.

Vi satsar på klimat- och miljö, stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar omställning och klimatanpassning, vi satsar på välfärden, på jobben och på arbetsmiljön, på trygghet, på barnen och på hållbart bostadsbyggande.

Så återställer vi ett Stockholm som håller samman. Ett ekologiskt hållbart Stockholm och ett ekonomiskt hållbart Stockholm.

Äldreomsorgen behöver en återstart

Äldreomsorgen blev som alla vet särskilt hårt drabbad under pandemin och det finns stora upparbetade behov som behöver mötas de kommande åren. Samtidigt har medarbetarna fått arbeta hårt under lång tid och med dåliga förutsättningar. Vi vill därför öka andelen fasta anställningar och minska timanställda i äldreomsorgen. Stockholmarna blir allt äldre och behoven av vård och omsorg blir mer komplexa, därför behöver staden satsa på

kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Vi måste bygga fler seniorbostäder med rimliga hyror för att alla äldre ska kunna känna sig trygga i sitt hem. Vi ser nu att färre tackar ja till en plats på särskilt boende, med stor sannolikhet på grund av de brister som uppdagades under pandemin. Vi vet att den ofrivilliga ensamheten ökade kraftigt under pandemin, arbetet med aktivitetscenter är därför fortsatt viktigt och ska finnas i hela staden.

Samtidigt som färre tackar ja till plats på särskilt boende och många äldre önskar bo kvar så länge som möjligt, så får detta inte leda till en låst kvarboendepripic. Inom hemtjänst, ledsagningservice och val av boende skall hänsyn tas till de äldres behov och till de anhörigas situation. Förvisso vill många äldre 'bo kvar så länge som möjligt', men haken är att de inte är de äldre själva (och inte heller deras anhöriga) som avgör när tidpunkten 'inte längre möjligt' infaller. Människor är olika och har olika önskemål och behov. Kvarboendepincipen 'så länge som möjligt' får inte innebära upplevd 'tvångsvård i eget hem'. Enligt gällande riktlinjer skall inte enbart den äldres behov av omvårdnad vara avgörande när det gäller äldreboende, utan hänsyn skall även tas till upplevd social isolering och demenssjukdom. Även anhörigas önskemål måste beaktas – alla äldre par åldras inte i samma takt och det kan vara mycket tungt för en äldre anhörig som är kapabel att ta hand om sig själv och hemmet, men inte orkar med att dessutom vårda sin partner som kan vara både fysiskt och psykiskt skröplig. Därmed blir även anhörigvårdaren isolerad i sitt hem. För dessa kan korttidsboende/växelvård vara en bättre hjälp än hemtjänst då det ger sammanhängande perioder av vila och avkoppling.

Stora satsningar på förebyggande insatser

År 2022 har haft en oerhört mörk start med flera skjutningar med dödlig utgång. Staden måste göra allt för att förhindra att fler barn och unga rekryteras till kriminella gäng och erbjuda stöd till de som vill lämna den kriminella miljön. Utan att fånga upp barn och unga som befinner sig i riskzonen och erbjuda dem alternativ till ett liv i kriminalitet kommer våldsspiralen aldrig att brytas.

Stadsdelsförvaltningarna runt om i staden och även vår behöver få finansiering för att skapa bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet, det måste sluta finansieras genom korta projekt och ständigt införande av nya metoder. Vi vill se att den underfinansierade skolan, socialtjänsten och fritidsverksamheterna ges bättre resurser under lång tid framöver för att kunna arbeta tillsammans. Det är viktigt att det finns förutsättningar för stadsdelsförvaltningarna att erbjuda lågtröskelverksamheter och tidigt föräldrastöd i hela staden. Stödet till, och samarbetet med, civilsamhället behöver bli bättre. Alla goda krafter måste arbeta tillsammans för att få stopp på denna tragiska utveckling. För att möta upp det ökade behovet vi ser i vår stadsdel behöver detta område prioriteras och familjer som söker stöd för det ofta i ett läge när det redan gått långt, hela samhället

förlorar på att de sökande familjerna förväntas ställa sig i en lång kö innan de kan få den viktiga hjälpen som behövs. Det är oerhört olyckligt att vräkningar av barnfamiljer återigen ökat under det blå-gröna styret.

Bostad

Trots att vi vet att social utsatthet i mångt är tätt sammanflätat med bostadsbristen har den blågröna majoriteten fortsatt att sälja ut hyresrätter och särskilt i vårt stadsdelsområde. Argumentet för utförsäljningar har varit att uppmana till rörlighet på bostadsmarknaden. Vart de som lever med små marginaler och med få möjligheter att köpa sig en bostad ska ta vägen har de blå-gröna inget svar på. Men under de blå-grönas tid vid makten har klyftorna ökat, den sociala oron stigit och segregationen är ett faktum. Det går inte att komma ifrån att de viktigaste förebyggande insatserna är jobb och bostad. Vilket även är tätt sammanflätat med att klara skolan. Bor du trångbott utan att kunna dra dig undan och göra läxor etc. skapar det sämre förutsättningar att klara skolan. Vilket i sin tur är en av de största riskfaktorerna gällande att dras in i kriminella miljöer. Vi behöver se ökat byggande och fler hyresrätter till överkomliga hyror. Det skapar rörlighet på bostadsmarknaden, minskar risken för social utsatthet, trångboddhet och bostadslöshet. Särskilt i Stockholm är bostadsmarknaden ett stort problem inte minst för att kunna rekrytera kompetens inom de yrken som nu är svåra att behålla och rekrytera personal till såsom poliskåren, förskolan, socialtjänsten, skolan etc. Även för många äldre som nu bor kvar i stora lägenheter försvårar de blå-gröna just den rörlighet på bostadsmarknaden som skulle krävas. Många kan tänka sig att flytta till mindre men det finns inga hyresrätter att flytta till och de som byggs kommer med marknadshyra så att de förlorar tusenlappar av en redan snäv pension trots att de flyttar till mindre.

Förskolan

Den blå-gröna majoriteten gjorde sig historiska när de startade denna mandatperiod med en historisk sänkning på förskolan och skolans område. Till det lade de till en skattesänkning vilket gjorde att inte minst dessa verksamheter fick en chockstart. Trots den forna alliansens ihärdiga löften om minskade barngrupper i förskolan innan valet ser vi nu de största barngrupperna på över ett decennium. De som betalar priset är förskolepersonalen och barnen, de största förlorarna är barn med särskilda behov. Den nuvarande blå-gröna majoriteten menar på att de tillförde resurser förra året utan att vilja erkänna det budgethål de startade denna mandatperiod med.

Lösningen på denna ekvation med stora barngrupper och minskat budgetutrymme anser den blågröna majoriteten vara en ideologisk satsning på fristående förskolor. Vilket i sin tur kommer leda till ökade kostnader och ökad osäkerhet för den kommunala förskolan.

Vårt politiska ansvar är att säkerställa våra egna verksamheter, inte urholka dem till förmån för privata investerare. Ett uppdrag som den blå-gröna majoriteten tycks ha glömt.

Individ- och familjeomsorg

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett oerhört viktigt område som inte går att effektiviseras mer utan kraftigt negativa följder för både individer och samhället. Det är oroande att förvaltningen förväntas eftersträva samma kvalitet inom en snäv budgetram trots ökat behov. Under de senaste åren har individ- och familjeomsorgen i stadsdelsnämnden varit underfinansierad både när det gäller vuxna med beroendeproblematik och samsjuklighet men speciellt när det gäller barn och ungdomar. Det är inte längre en risk utan ett faktum att det viktiga förebyggande arbetet med bland annat familjestöd och att kunna arbeta uppsökande, är avgörande insatser för att hålla unga borta från kriminalitet.

Att som den blå-gröna majoriteten pressa in kostnaderna inom anvisad budget och ändå förvänta sig bibehållen kvalitet är inte realistiskt. Stadsdelsnämndens socialsekreterare arbetar högst förtjänstfullt med förebyggande och tidiga insatser trots en allt snävare budgetram. När placeringar av barn och ungdomar görs är det för att barnens/ungdomarnas problematik är så svår och/eller föräldrarnas omsorgsbrister så allvarliga att placering utanför hemmet är nödvändig. Oftast har också insatser i öppenvårdsform prövats innan placering utanför hemmet blir aktuell. Vårt politiska ansvar är att säkerställa att budgeten som anpassas behovet – inte tvärtom. Och särskilt viktigt blir det för förvaltningen att kunna jobba långsiktigt, inte återkommande behöva söka stöd till särskilda insatser eller kortsiktiga aktiviteter. Det är inte så vi bygger upp stabilitet, erfarenhet, trygghet och långsiktighet. Och det är inte genom kortsiktiga stöd som vi säkerställer den alltmer pressade arbetsmiljö som socialsekreterarna vittnar om. Stockholms stads barn- och ungdomsvård gick 2021 back med ca 45 miljoner kronor så det är uppenbart att budgeten behöver stärkas, trots det fortsätter de blå-gröna sina besparingsåtgärder.

Stöd till anhöriga

Detta område är mycket knapphändigt berört. När en familjemedlem har problem påverkar det hela familjen. Vare sig behoven handlar om barn med beteendeproblematik, vuxna med beroendeproblematik, äldre med stora omvårdnadsbehov eller annat så behöver de anhöriga stöd för att orka med sin tillvaro. Några som ofta inte uppmärksammas är syskon till barn med stora behov, som kräver mycket av föräldrarnas tid och därmed blir det mindre tid för syskonen. Även detta ett område som kommer att kräva ökade resurser.

Ekonomi

Om all behandling av skadligt bruk och beroende hos vuxna skall åläggas regionerna innebär det förvisso både minskade kostnader och omstruktureringar inom verksamhetsområdet vuxen. Det är dock inte första gången som ansvar överförs mellan regioner och kommuner och det är därför sannolikt att – liksom tidigare – skatteväxling sker. Det är inte heller rimligt att regionerna övertar ansvaret för något som tidigare åvilat kommunerna utan att resursöverföring sker.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri har tidigare varit stadsdelsnämndens flaggskepp med ett varierat utbud av både dagliga verksamheter och träffpunkter. Det som nu har skett är en koncentration till ett fåtal platser, tvärtemot de målsättningar som anges. Det är anmärkningsvärt att den enda träffpunkt som nu finns inte är tillgänglig för rörelsehindrade, samtidigt som en av de tidigare träffpunkterna nu står oanvänd. Den så kallade översynen har varit till det sämre.

Klimat- och miljö

Klimatförändringen innebär en allvarlig och akut utmaning. För att klara detta behövs stora investeringar och stärkta klimatmål. Det krävs en ökad satsning för att nå målet om en fossilfri stad till 2040, vilket är ett för generöst mål sett till behovet. Vi snubblar just nu på flertalet målkonflikter exempelvis behovet av bostäder kontra behov av att säkerställa grönområden och parkmiljö. Vi behöver öka kompetensen gällande stadsplanering och bygga stad med grönområden, inte ställa dessa behov mot varandra. Det är också så vi säkerställer en stadsdel som kan hantera såväl torka som skyfall och andra naturfenomen som följer när klimatet påverkas negativt av våra utsläpp. Att minska våra utsläpp är den särskilt viktigaste åtgärden vi har att göra och att det innebär också att planera för kompletta stadsdelar där kollektivtrafik, cykel och gång ska kunna ersätta bilen för att nå det som behövs.

Utöver det ska vi ställa om till fossilfritt genom bland annat elektrifiering, investeringar i sol- och vindkraft och innovativa sätt att lagra koldioxid. Investeringar i att rusta upp och energieffektivisera bostäder, idrottshallar och andra kommunala fastigheter är nödvändiga.

Parkskötsel och snöröjning

Alla ska ha tillgång till parker, sjöar och skogar i Stockholm. Vår stadsdel gör stora investeringar i grönområden och parker men vi ser också ett ökat slitage på parkerna i takt med att nya förskolor med för små gårdar byggs samt skolor med obefintliga eller små skolgårdar. Det är en ohållbar rådande ordning. För att minska slitaget krävs också ökad användning av konstgräs och annat

material mer hållbart för slitage vilket också innebär ökad användning av material skadligt för miljö och ohälsosamt för barn, djur och allmänhet.

Vi beklagar att den blågröna majoriteten inte var med på att överta stadsdelsnämndens parkskötsel i egen regi. Det hade ökat rådigheten. Snöröjning är i huvudsak inte stadsdelsnämndens ansvar, men vi beklagar ändå att snöröjning av cykelbanor och gångbanor ställs mot varandra. Detta är inte något bra sätt att förhindra halkolyckor. Båda bör prioriteras i en välplanerad framkomlighetsstrategi.

Nuläge

Rysslands invasion av Ukraina har skakat om oss alla. Vi vet att vi behöver stå redo att ta emot både ensamkommande barn och familjer. Det innebär också att vi ska rusta för att ta emot barn och individer som kommer med särskilda behov och individer som kommer hit både i dåligt skick samt utsatta för trauma. Det ställer särskilda krav på förvaltningen att täcka upp för omsorg, boende och vara redo i förskolor för att ta emot.

Nyanlända

Vi ifrågasätter det realistiska att nyanlända inom en tvåårsperiod skall vara rustade att själva tillgodose sina behov av egen bostad och ordnad försörjning. Många nyanlända är traumatiserade, har bristfällig skolutbildning och kommer från länder där levnadsförhållandena är mycket olika mot i Sverige. När de slussas ut för tidigt är risken stor att det i stället leder till social utsatthet, hemlöshet eller psykisk ohälsa.

Det är dags för ett omtag av Stockholm och säkerställa en trygg, välmående och växande storstad för alla."

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

"Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra.

Ett tryggare samhälle kräver en starkare socialtjänst

Förvaltningen skriver att man ser en utmaning i att komma till rätta med de underskott som finns inom barn och ungdom och vuxen/missbruk. Verksamhetsområdet barn och ungdom får nya uppdrag som till exempel krav på att bemanna skolsociala team,

förstärka det uppsökande arbetet med socialsekreterare och erbjuda föräldrastödsprogram till alla föräldrar som efterfrågar det. Dessa är uppdrag som måste finansieras inom anslaget vilket ytterligare förstärker utmaningen och ställer krav på strikta prioriteringar.

Vi socialdemokrater säger att verksamheter inom socialt arbete nu och under lång tid präglats av otillräckliga resurser både i vår stadsdel och i övriga staden. Detta trots att Stockholm går med miljardöverskott. Utanförskap av olika slag kostar samhället stora summor och innebär mänskligt lidande. Det handlar om att det för hela samhället och för individer alltid är bättre att komma in med tidigt stöd när det gäller sociala problem. Det är oacceptabelt att verksamheter som ska utgöra stöd och skyddsnät i så låg utsträckning har resurser för att leva upp till lagens intentioner. Det drabbar till exempel barn och unga i utsatthet, äldre personer, våldsutsatta kvinnor och personer med funktionsnedsättning eller missbruk.

Det glappet måste överbryggas, främst för att kunna leverera kvalitet till individer i enlighet med lagstiftarens mening till exempel när det gäller placerade barn och unga. Men det krävs också för att öka tilliten till välfärden och socialtjänsten och för att det ska råda goda arbetsförhållanden för personalen inom socialt arbete. Det förebyggande arbetet är viktigt för att kunna åtgärda social problematik innan det eskalerar.

Att satsa på socialtjänsten är att investera i vår gemensamma trygghet. Solidaritet, tillit och brottsförebyggande arbete kräver en stark socialtjänst.

Trygghet i alla stadsdelar

Förvaltningen skriver att om det brottsförebyggande arbetet åläggs stadsdelsnämnden behöver medel avsättas till detta i stadens budget. Arbetet behöver planeras och genomföras över flera års tid och kan inte finansieras genom stadens centrala medelsreserv.

I (S) budget för 2022 finns ett nytt uppdrag för stadsdelsnämnderna och ett helt nytt anslag om 200 miljoner kronor för att jobba förebyggande för trygghet och mot kriminalitet. Detta ska användas där det gör mest nytta. Det kan vara fritidsaktiviteter, sociala insatser, fler fältassistenter och ordningsvakter eller stöd till det civila samhället.

Bostadsbrist/Hemlöshet

Efterfrågan på insatser med hållbara boendelösningar är fortfarande stor inom alla individ och familjeomsorgens verksamhetsområden. Kostnaden för långvariga placeringar av vuxna hemlösa i stödboenden är hög och tar resurser i anspråk som behöver riktas mot behandlingsinsatser för vuxna missbrukare Tillgång på fler

billiga lägenheter är av central betydelse. Även verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd kan komma att möta ökade kostnader då det finns en risk att nyanlända som måste lämna SHIS efter två år blir i behov av kostsamt bistånd till akuta boendelösningar.

Vi säger att bostadsbristen ska minska. Allmännyttan ska utvecklas, inte avvecklas. Majoriteten har misslyckats med bostadsbyggandet och säljer ut fler hyresrätter än de bygger nya. Vi föreslår en helt annan politik för fler hyresrätter med rimlig hyra samt stopp för utförsäljningarna.

Äldreomsorg

Utmaningar inom äldreomsorgen beror på att tomgångshyror för lediga lägenheter påverkar ekonomin. Behov av omstrukturering och att anpassa antalet platser finns inom äldreomsorgen. Boendeplanering behövs för tillgängliga och moderna bostäder och boendeformer, utifrån äldres behov och efterfrågan.

Vi säger – utred frågan om att låta staden ta ansvar för tomgångshyror som idag belastar stadsdelarnas budgetar. Värna de olika boendeformerna inom äldreomsorgen såsom vård- och omsorgsboende, servicehusboende samt seniorboenden och se till att det även i framtiden finns boenden med rimliga hyror för äldre. Öka takten med att erbjuda heltidsanställningar till alla som så önskar.

Effektiv lokalförsörjning

Förvaltningen arbetar enligt målet för stadens majoritet om att minska investeringsvolymen och istället hyra lokaler av privata fastighetsägare. Ett mål som är svårt att nå då det ofta är ett stort glapp mellan förvaltningens ekonomiska ramar och intäkterna som de privata aktörerna förväntar sig. Risken är att staden står utan tillräckliga platser för exempelvis förskolor när privata fastighetsägare ställer krav på en högre hyra än vad kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner.

Vi menar att Stockholm – Sveriges rikaste kommun – klarar av att både förvalta befintliga verksamhetslokaler och investera i nya förskolor och skolor. Men det krävs ordning och reda i ekonomin. Förutsättningarna att klara stadens investeringsbehov inom skolområdet förbättras inte genom kortsiktiga och dyra försäljningar av befintliga verksamhetslokaler. Att sälja förskolor och skolor för att snabbt få in pengar, i stället för att förvalta och hyra ut, är i längden dåligt för stadens ekonomi och för skattebetalarna.

Ett annat problem som staden måste hantera är bristen på samlingslokaler och de enorma hyreshöjningarna på många av de lokaler som finns kvar. Ju fler fastigheter i staden som den borgerliga majoriteten har sålt ut desto sämre rådighet har staden

över tillgänglighet och hyressättning.

En växande stad behöver fler mötesplatser, inte färre.

Klimatneutrala till 2035

Förvaltningen skriver att det är en stor utmaning att uppnå stadens mål att vara en fossilfri organisation 2030 och en klimatpositiv stad 2040. Förvaltningen ser ett behov av att öka ambitionerna för att bidra till uppfyllelsen. Klimatinvesteringarna har främst fokuserat på energieffektiviseringsåtgärder. Det kommer dock behövas omfattande systemförändringar och ändrade livsstilmönster för att nå de uppsatta målen. Detta kommer kräva samverkan mellan förvaltningar och bolag och tydlig styrning från staden.

Vi säger 'Ställ om Stockholm, minska klimatpåverkan, gå före'. I vår budget föreslår vi att Stockholms mål för klimatneutralitet tidigareläggs från år 2040 till år 2035 och vi föreslår också konkreta åtgärder som kommer att minska utsläppen av koldioxid år 2035.

Staden behöver höja ambitionerna när det kommer till hållbar konsumtion. En viktig del i detta handlar om att göra stadens upphandlingar hållbara. Det är idag diffust vilka klimat- och miljökrav som staden ska ställa i sina upphandlingar. Istället för skarpa krav i stadens styrdokument finns bara korshänvisningar och otydlighet. Stockholms stad upphandlar för cirka 40 miljarder kronor årligen och en stor del av stadens växthusgasutsläpp avgörs av upphandlingskraven."

Särskilt uttalande

Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.

"Ett underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025, har inkommit till Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd.

Sverigedemokraterna instämmer gällande den redogörelse som förvaltningen presenterar avseende kärnverksamheterna. I linje med vad vi påtalat tidigare ser vi att det är oroväckande att situationen gällande kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är fortsatt ansträngd. Sverigedemokraterna önskar att förvaltningen verkar för att hitta pragmatiska lösningar utöver de som redan presenterats.

Det är oroväckande att kostnaderna för individ- och familjeomsorgen, barn -och ungdom samt verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd tenderar att öka. Vi vill understryka att förvaltningen fortsättningsvis med transparenta medel, verkar för att komma till rätta med problemen och skapa goda incitament för ökad grad av egenförsörjning.

Sverigedemokraterna anser att detta är särskilt viktigt med hänsyn till att befolkningmängden väntas öka inom stadsdelen kommande åren och därmed är det av yttersta vikt att förvaltningen skapar stimulans för självförsörjning som genererar goda skatteintäkter."

Handlingar i ärendet

- HÄ 2022/121-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Underlag för budget 2023 med inriktning 2024

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Abit,Dündar	2022-04-28
Anne Maria Sofie,Ljuslin	2022-04-29