

91.

STOCKHOLMS STAD	
Kommunstyrelsen	
Registraturet	
Ink.	2016 -09- 0 5
Dnr:	106-1332/2016
Till:	RJE



## Motion om att upprätta ett minnesmärke över författaren och människorättskämpen Katarina Taikon

Katarina Taikon är en av vår tids mest uppskattade barnboksförfattare, och en mycket betydelsefull romsk samhällsdebattör.

Katarina Taikon växte upp i ett Sverige där romer levde ett kringvandrande liv, var illa sedda och utsattes för stark diskriminering. I början av 1960-talet inledde hon sin stora kamp för romernas lika rättigheter i Sverige. Bokdebuten med Zigenerska 1963 gjorde henne till en stark och välkänd röst i samhällsdebatten. Den första Katitzi-boken kom hösten 1969 och sammanlagt skrev Katarina Taikon 13 självbiografiska böcker om en av den svenska litteraturens mest älskade karaktärer.

Regeringen gav för två år sedan ut en vitbok innehållande en lång genomgång av övergrepp mot romer. Det handlar om kartläggning, tvångsomhändertaganden och steriliseringar. Boken innehåller också exempel på hur romer diskriminerats på bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och av skolväsendet.

Vi har kommit en bra bit på vägen sedan dess, men är inte i närheten av att vara hela vägen fram. Romers situation i dag hänger samman med historien och den diskriminering som många romer under lång tid har utsatts för.

Ett minnesmärke över Katarina Taikon skulle både vara ett erkännande av hennes kamp för den romska minoriteten och deras rättigheter, och ett sätt att lyfta fram en historiskt betydelsefull kvinna i stadsrummet. Stockholms stadsbibliotek har beslutat att sätta upp en skylt tillägnad Taikon och hennes författarskap i sin serie av litterära skyltar vilket är positivt, men vi liberaler menar att Katarina Taikons gärning dessutom förtjänar att uppmärksammas med ett minnesmärke. Den manliga dominansen genom historien manifesterar sig också i stadsrummet. När chansen finns att uppmärksamma en historiskt viktig kvinna bör den tas, och Katarina Taikon är en av de kvinnor vars plats i Stockholms och Sveriges historia rättfärdigar en närvaro i stadsbilden.

Platser man kan tänka sig för upprättandet av ett minnesmärke skulle kunna vara i närheten av Henriksdalsberget där Katarina Taikon bodde, i Tantolunden, där Katitzi-böckerna delvis utspelar sig, eller någon annan lämplig plats i staden.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar att upprätta ett minnesmärke över författaren och människorättskämpen Katarina Taikon

Stockholm den

  
Rasmus Jonlund (L)

  
Hanna Gerdes (L)

  
Anne-Lie Elfven (L)