

28.

STOCKHOLMS STAD	
Kommunstyrelsen	
Registraturet	
Ink.	2017 -04- 24
Dnr:	106-754/2017
Till:	28



Motion av Berthold Gustavsson (M) om namngivning av plats efter Gillis Bildt

Didrik Anders Gillis Bildt (1820 – 1894) var Sveriges statsminister under åren 1888 - 1889. Gillis Bildt var även riksdagsman 1847 – 1874 (från 1867 Första kammaren) och 1887 – 1894 (Första kammaren).

Gillis Bildt föddes i Göteborg, men kyrkobokfördes i hovförsamlingen i Stockholm, som son till överstelöjtnant Daniel Fredrik Bildt (1792–1827) och Christina Elisabeth, född Fröding. Bildt gjorde sig en karriär som artilleriofficer och blev generalmajor 1859. Mellan 1858 och 1862 var Bildt militärbefälhavare på Gotland och chef över Gotlands nationalbeväring. Därtill var Bildt bland annat landshövding på Gotland 1858 - 1862, överståthållare 1862 – 1874 och riksmarskalk hos Oscar II från år 1886. På riddarhuset räknades han till de konservativa så kallade junkrarna men förordade 1865 års representationsreform.

Som riksdagsman var Gillis Bildt allmänt konservativ – i tullfrågan moderat protektionist. I den egenskapen kallade Konungen honom som statsminister den 6 februari 1888, sedan ärkebiskop Sundberg avböjt. Konungen ville slippa ett parlamentariskt prejudikat som, med tanke på riksdagens sammansättning, skulle innebära ett direkt skifte från frihandel till protektionism. Bildts regering kom sedermera att till hälften bestå av tullvänner och till hälften av frihandlare från Themptanders ministär. Åren innan Bildt tillträdde som landets statsminister var han svensk minister i Berlin 1874 - 86 och riksmarskalk från 1886. Han verkade mycket aktivt för goda svensk-tyska relationer. En tid efter att Bildt tillträtt som statsminister insåg han svårigheterna i att förverkliga den i regeringsdeklarationen uttalade ambition om "försoning och samhällsfrid", varvid han avgick den 12 oktober 1889. Bildt avled sedermera den 22 oktober 1894, 74 år gammal, och begravdes på Solna kyrkogård.

Flertalet tidigare statsministrar har fått platser namngivna efter sig. Exempelvis har både statsministrarna Hjalmar Branting och Karl Staaff uppmärksammats med en gata respektive park i Stockholm. Det är hög tid att nu även Gillis Bildt uppmärksammas för framtida generationer på motsvarande sätt.

I syfte att uppmärksamma och hedra en framstående politiker och svensk statsminister föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar:

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att namnge en lämplig plats efter Gillis Bildt.

Stockholm den 19 april 2017


Berthold Gustavsson (M)