



## **Interpellation från Jan Jönsson (L) till finansborgarrådet Karin Wanngård (S) om arbetet mot antisemitism i Stockholms stad**

I majoritetens första budget för 2023 ströks arbetet mot antisemitism bort med ett pennstreck. Efter omfattande kritik från bland annat Liberalerna är ordet antisemitism åter med i majoritetens budget. Vi oroas över att detta därför kan ha blivit ett förlorat år i arbetet mot antisemitism i Stockholm i ett läge då det hade behövts mer än någonsin. Det är mycket viktigt att åtgärderna genomförs efter den kartläggning av antisemitism i Stockholms skolor 2022 som Liberalerna tog initiativ till.

I en skrivelse från Liberalerna föreslogs att staden ska söka samverka med Forum för levande historia för ett samarrangemang i samband med Förintelsens minnesdag. Liberalerna gläds åt att uppdraget nu återfinns i majoritetens budget i form av en aktivitet att kulturnämnden i samråd med kommunstyrelsen ska undersöka möjligheten till samarbete med Forum för levande historia och ge stöd till en öppen minnestund på Förintelsens minnesdag. Majoriteten förefaller anamma Liberalernas politik inom området antisemitism och hågkomsten för Förintelsen. Eftersom Förintelsens minnesdag äger rum den 27 januari är det dock något udda att kulturnämnden ska redovisa uppdraget först den 31 december 2024.

Sedan Hamas vedervärdiga massaker på musikfestivalen Supernova i Israel samt Be'eri kibbutz den 7 oktober har situationen för den judiska minoritetsbefolkningen i Sverige och även i Stockholm förvärrats snabbt. Flera judiska företrädare vittnar om ökad antisemitism, i Malmö bränns Israels flagga framför synagogan i en antisemitisk manifestation och Israels utrikesdepartement har gått ut med en global resevarning att judar inte ska skylta med judiska symboler. Minoritetsbefolkningen och dess barn som går i Stockholms skolor hänger undan sin Magen David i ren rädsla när hatretoriken ökar från alla håll. Det finns ett tydligt behov av att inte relativisera den spirande antisemitismen i samhället och blanda ihop den med utrikespolitik. Det är ofrånkomligt att antisemitismen kommer från extrema rörelser, såväl från nazistiskt som islamistiskt håll. I sitt hat mot Israel och judar förenas extrema krafter över den politiska skalan. Samtidigt finner den också obehagligt lätt genklang i bredare folklager.

Liberalerna uppfattar dock det socialdemokratiska engagemanget för arbetet mot antisemitism som genuint och att det arbetet förenar över partigränserna lokalt. Därför föreslår Liberalerna att vi tillsammans tar ett initiativ om en gemensam kippa-vandring i Stockholm, förslagsvis inför den judiska högtiden Pesach.

Med anledning av detta vill vi ställa följande frågor till finansborgarrådet Karin Wanngård (S):

1. Kommer det bli något samarbete mellan staden och Forum för levande historia om att högtidlighålla förintelsens minnesdag redan 27 januari 2024?
2. Hur ämnar staden genomföra och implementera de föreslagna utbildningsinsatserna som kartläggningen av antisemitism i staden skolor från 2022 rekommenderade?
3. Kan majoriteten tänka sig att, i samverka med Liberalerna och civilsamhället, delta i en kippa-vandring för att markera att Stockholm är en stad som värnar alla etniska minoriteter?
4. Vilka säkerhetsåtgärder och psykosociala stödinsatser har majoriteten vidtagit för judiska klasser och judiska elever i Stockholms stad och hur samarbetar staden med judiska organisationer kring dessa frågor?