

Skrivelse av Jan Jönsson (L) om händelserna på Örbyskolan och stadens arbete mot antisemitism

Liberalerna har länge drivit på för att det rödgröna styret ska återuppta arbetet med kartläggning av utbredningen av antisemitism, vilket ströks i majoritetens budget för 2023. Efter Liberalernas kritik har majoriteten backat, och utlovat att arbetet ska återupptas. Bland annat framgår av 2024 års budget att Kommunstyrelsen ska genomföra åtgärder från kartläggningen "Antisemitism i Stockholms skolor". Det framgår också att stadens skolor ska fortsätta utveckla arbetet mot antisemitism och antiziganism och att skolorna ska samarbeta med aktörer från civilsamhället kring exempelvis föreläsningar och seminarier med fokus på exempelvis antisemitism och judisk kultur. Liberalerna har vid upprepade tillfällen ställt frågor till ansvariga borgarråd och begärt särskild dragning i utbildningsnämnden kring arbetet mot antisemitism.

Enligt uppgifter i media valde Örbyskolan i Stockholm att pausa en kurs i judisk folkdans efter klagomål från föräldrar. Detta då föräldrarna förknippat musiken med striderna mellan Israel och Hamas. Läraren som höll i kursen uppmanades av rektorn att byta dans men efter möte med utbildningsförvaltningen har skolan nu backat och kommer att fortsätta med den judiska dansen. Det är bra att utbildningsförvaltningen agerade, men händelserna väcker ändå frågor.

Flera judiska företrädare har vittnat om ökad antisemitism sedan Hamas avskyvärda massaker på musikfestivalen Supernova i Israel samt flera kibbutzer den 7 oktober. Situationen för den judiska minoritetsbefolkningen i Sverige och även i Stockholm har förvärrats snabbt. Det finns ett tydligt behov av att inte relativisera den spirande antisemitismen i samhället och blanda ihop den med utrikespolitik. Som Christer Mattsson på Segerstedtinstitutet konstaterat var Örbyskolans initiala agerande problematiskt; att stoppa en judisk kulturyttring med långa anor i Europa och jiddischkulturens historia med hänvisning till vad som sker i Israel idag innehåller klara och tydliga antisemitiska tankegångar

Liberalerna vill mot denna bakgrund ställa följande frågor:

- Hur säkrar staden att det är möjligt att utöva judisk kultur utan risk för antisemitiska påhopp?
- Hur vidareutbildar staden de anställda i att förstå och bemöta antisemitiska uttryck?