

Kommunstyrelsens råd för funktionshinder lämnar här följande yttrande och fråga avseende det upprättade rådet för Agenda 2030-frågor till KS.

Agenda 2030

Att Agenda 2030 och dess mål uppnås är av största vikt. Målen är konkreta och fullt nåbara om vi tar de krafttag som krävs på alla nivåer. Staden har inrättat ett råd för att främja arbetet. Det är bra men inte tillräckligt. För att rådet, och framförallt arbetet för Agenda 2030, ska framstå som seriöst bör det även till arbetsätt leva upp till Agenda 2030 såväl som Agenda 2030-delegationens rekommendationer i SOU 2019:13. Rådet kan konstatera att såväl FN och regeringens Agenda 2030-delegation betonat vikten av inkludering i Agenda 2030-arbetet. Det innefattar inte minst inkludering av funktionshinderrörelsen i utformningen av mål och delmål för att åtgärda utmaningar. Agenda 2030 anger explicit att utmaningar inom funktionshinderspolitiken är avgörande för att nå framgång. Ändå har staden tillsatt ett råd utan vare sig representation av denna rörelse eller skaffat sig nödvändig expertis från stadens akademi avseende hur dessa frågor kan lösas. Vissa grupper i samhället lever under särskilt utsatta omständigheter och löper ökad risk för diskriminering och utanförskap. En sådan grupp är personer med funktionsnedsättning. Globalt rör det sig om nära en miljard människor, varav många i dag lever i extrem fattigdom. Närmare 20 % av stadens befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Men avseende somliga mål, såsom jämlikhet, segregation, rätten till utbildning är funktionshinderfrågan snarare helt avgörande än något perifert.

Rådet välkomnar Agenda 2030 och det faktum att personer med funktionsnedsättning uttryckligen nämns i agendan. Agendan befäster vikten av att utforma samhället så att alla kan delta, och att befintliga hinder för delaktighet undanröjs genom generella lösningar i samhället. Ett Agenda 2030-råd som inte har kunskap om hur sådana hinder ser ut eller hur de kan undanröjas är inte ett råd som verkar i samma anda som Agenda 2030. Än mindre kan rådet bli ledande på det sätt som staden har visat förhoppningar om.

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor har fått en dragning med innebörden att visa på att funktionshinderperspektivet ska genomsyra Agenda 2030-rådets arbete. Rådet har dock inte fått svar på hur detta ska genomföras i praktiken eller vem som ska stå för den kompetensen eller det ansvaret. I Stockholms stad finns resurser att hämta några av landets bäst lämpade för detta från akademien, människorättsrörelsen och funktionshinderrörelsen specifikt för att arbeta med dessa frågor. Trots detta har staden valt bort denna kompetens och inte tillfört rådet någon med denna kompetens. Rådet önskar svar på varför ett råd, vars syfte åtminstone i delar har som syfte att arbeta med funktionshinderfrågor som en del av de utmaningar som Agenda 2030 syftar till att uttradera, och som ska arbeta med ett funktionshinderperspektiv, inte ska vara kopplad till någon/några som också behärskar dessa frågor?