

Socialtjänstens uppsökande arbete bland missbrukare på Kungsholmen

Nämnden får ofta rapporter om personer med missbruksproblem som samlas på gator och i parker och som av omgivningen upplevs som störande – och ibland skrämmande - element i stadsbilden.

Lösningarna blir oftast fler ordningsvakter, borttagande av parkbänkar och ingripanden från polisen. Missbrukarna ska störas för att de ska lämna platsen och hittar oftast ett nytt ställe där de samlas. Nya klagomål kommer in. Vi saknar de sociala insatserna som sällan finns med i de lösningar som erbjuds.

Socialtjänsten runt om i landet har under senare år minskat sitt uppsökande arbete och myndighetsutövningen har fått ta en allt större plats i verksamheten. Risken med denna utveckling är att socialtjänsten aldrig kommer i kontakt med de allra mest utsatta.

I Stockholm är en stor del av den befintliga uppsökande verksamheten centraliserad till stadens socialnämnd. Stadsdelarna har en uppsökande verksamhet som sköts av fältassistenter och riktar sig främst till ungdomarna vilket naturligtvis är en viktig del i förebyggandet av framtida sociala problem.

Vi vill få svar på följande frågor från stadsdelsnämndens majoritet och stadsdelsförvaltningen:

- Har stadsdelen i dag någon typ av egen social uppsökande verksamhet som riktar sig till missbrukare? Hur ser denna verksamhet i så fall ut?
- Hur fungerar stadsdelens kontakter med socialnämndens uppsökare? Besöker dessa stadsdelen regelbundet och vilka möjligheter har stadsdelen att påverka deras insatser?
- Finns det andra former för social uppsökande verksamhet i stadsdelen med missbrukare som målgrupp? Finns det några frivilligorganisationer som jobbar med detta och hur ser förvaltningens kontakter med dem ut?
- Vi vill att förvaltningen och nämndens majoritet presenterar en plan för utveckling av den uppsökande verksamheten på Kungsholmen eftersom vi upplever den nuvarande situationen som otillfredsställande.