

Hej,

Under den senaste tiden funderat väldigt mycket på hur Östermalmstorg skulle kunna förvandlas till en trevlig mötesplats som vår stadsdel kan vara stolt över.

Många förslag har kommit in med varierande visioner och idéer, det är inte konstigt att beslutet är svårt att fatta, men om vi inte vill ha ett tomt torg borde ett beslut försöka fastslås. Jag har skissat fram en möjlig lösning där lummig grönska möter vardagen på ett sätt som kan passa alla; äldre som vill spela boule på förmiddagarna, ett kärt återseende över en eftermiddagskaffe eller ett trevligt torg att avnjuta sin frukost och lunch på. Östermalmstorg borde spegla de områden som omger vår stadsdel – djurgården med sina anrika alléer, Lill-Jansskogen med vacker fågelsång, humlegården med både gräsmattor och bänkar att samtala på.

Jag tänker mig ett torg med fyra grusgångar vilka går från varsitt hörn av torget för att sedan mötas vid en cirkelformad fontän i mitten (likt den vid Mariatorget). Bänkar kan placeras två eller tre på varje sida vilka är placerade mot fontänen samtidigt som lyktor lyser upp grusvägarna för att skapa en mysigt och härlig oas att umgås eller strosa runt i. De områden som inte utgörs av grusgångarna är gräsbeklädda eftersom det påminner oss om vår närhet till naturen samtidigt som det lämnar yta till att på vår-höst slå sig ned för en picknick med vännerna eller för att läsa en bok i gräset. På den sida som är närmast Sibyllegatan och kyrkan ser jag framför mig ett, även det, cirkelformat café med tillhörande uteservering där det kan serveras frukost, lunch och fika. Passande är också att det finns möjlighet till take-away under lunchen så att den kan avnjutas på torgets gräsmatta, bänkar eller övriga uppställda bord (vilka kan placeras på torgets vänstra sida vilken är längs med där Åhléns och Brödernas ligger). Väggarna till cafét tänker jag mig delvis kan vara av glas vilket skapar en känsla av öppenhet samtidigt som delen mot grusgången i riktning ner mot Sibyllegatan/Strandvägen kan vara klädd i växter vilket återigen är en påminnelse om den grönskande världen runt oss. Mot motsatta väg, den där bland annat Postnord och Östermalmsgrillen ligger tänker jag mig att det på gräsytan finns en boulebana placerad eller liknande vilket möjliggör för ett umgänge med en aktivitet i åtanke. Där finns också yta för bland annat planteringar av blommor vilka, tillsammans med den mångfald av träd samt buskar vilka omger torget, främjar bevaring av viktiga djur så som bin och humlor.

Även om jag är 19 år och inte har någon erfarenhet av stadsplanering vet jag hur viktigt det är för människor att inte mista sin koppling till naturen. Speciellt i tider som dessa när många varit isolerade under en allt för lång tid, när vi inte har kunnat vistas ute tillsammans lika mycket som innan, är det dags att vi möjliggör en yta där nöjen kan kombineras med nytta. Östermalmstorg kan bli en plats dit vi alla vill gå, på promenader, fika, en dejt eller bara för att sitta och läsa en bok i den grönskande och härliga oasen mitt i staden. Nya möten kan uppstå och glädje kan delas när en sådan möjlighet tas till vara på; att vi inte bara har ett asfalterat torg dit ingen längtar för att det är bäst ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett långsiktigt perspektiv och en tro på framtiden borde prioriteras högre och jag tror att alla kan ta del och trivas i min vision av det nya Östermalmstorg.

Jag hoppas verkligen att ni finner mitt förslag som värt att överväga. Jag nås på numret eller mailen jag skrev nedan och jag bifogar även min skiss över hur det skulle kunna se ut. Det är ett första utkast så tillsammans med det jag skrivit blir den förhoppningsvis tillräckligt tydlig.