

Medborgarförslaget inkom 2022-09-16, Dnr. 2022/761

”Medborgarförslag till Östermalms stadsdelsnämnd

Jag har skickat bilagda brev till Svenska Kyrkans församlingar i Stockholm. Jag föreslår att Östermalms stadsdelsnämnd tillsammans med församlingarna på Östermalm genomför en omfattande fritidsverksamhet för tonåringarna i stadsdelen gärna i de utmärkta lokaler som församlingarna har.

Till kyrkoråden i Svenska Kyrkans församlingar i Stockholm 2022-09-16 Förbundet Kyrkans Ungdom i Stockholm

Kyrkans alternativ till gängkriminaliteten

Våra politiker hävdade under valrörelsen att de kriminella gängerna måste stoppas. Stadsministern menar att brottslingarna måste låsas in. Tullen ska skärpa sina beslag på vapen och narkotika. Polisen måste leta efter vapen och narkotika i omfattande husransakningar. Men kanske rekryteringen till gängerna kan stoppas om ungdomarna erbjuds en meningsfull sysselsättning.

Rapport berättar att Tullen lägger beslag på tonvis med narkotika. Det betyder att flera ton narkotika tar sin in över gränserna. Narkotikadoserna som brukarna konsumerar mäts i gram. Ett ton narkotikasubstanser ger således en miljon doser. Det leder till att ten miljon människor – dvs. 10 % av Sveriges befolkning brukar narkotika på en dag. Det är inte osannolikt att smuglarna tar in 365 ton narkotika varje år. Hur finansieras detta?

- CAN uppger: Gatupriser för olika narkotikasorter i Sverige enligt uppgifter från rapportörer i polisområdena. Narkotikasorterna är rangordnade efter förekomst 2018

Hash kr / gram 100 kr
Marijuana kr / gram 120 kr
Amfetamin kr / gram 240 kr
Kokain kr / gram 900 kr
Ecstasy kr / tablett 150 kr
Tramadol kr / 100 mg. 20 kr
Alprazolam kr / mg. 18 kr
Brunt heroin kr / gram 825
Vitt heroin kr / gram 1000 kr
LSD kr / dos 125 kr

Vi kan alltså anta att Svenska folket konsumerar 365 miljoner doser narkotika varje år. I snitt torde en dos kosta c:a 300 kronor. Kostnaden för denna konsumtion kan uppskattas till mer än en miljard kronor.

- Hur kan det komma sig att våra tonåringar är beredda att satsa så mycket pengar på dödliga droger? Amerikanska forskare gör gällande att psykedeliska droger åstadkommer andliga upplevelser. Den schweiziska tidskriften Lucy's Rausch inledde nyligen i ett nummer av LSDs uppfinnare Albert Hoffmann: ”Der Gebrauch entheogener Drogen ist in allen kulturen stets in einen religiös-zaremoniellen Rahmen eingebat worden, (Bruket av gudomliga droger är alltid i alla kulturer inbyggt i religionceremoniella ramar).

- Psykologiprofessorn vid Harvard University Timothy Leary experimenterade bland sina studenter med LSD och psilocybin. Han präglade testen ”2000-talets religion utan LSD kommer att bli lika omöjlig som astrologi utan teleskop”. Folkrörelsen Humanisterna verkar för en öppen narkotikakultur bland annat i Peter Watsons 600-sidiga bok ”Den gudlösa tidsåldern”, där han bl a hävdar att vi kan leva ett bättre liv på kemisk väg med hjälp av droger.
- Kan det vara så enkelt att kyrkorna inte förmår erbjuda äkta andlighet och att ungdomarna söker andlig stimulans i de narkotiska drogerna?
- År 1990 var antalet kyrkobesökare i Svenska kyrkans högmässogudstjänster 9 104 636 personer. Antalet har till år 2021 sjunkit till endast 1663504. Detta tyder på att Svenska Kyrkan inte förmår förmedla andliga dimensioner till sökande människor.

Det finns 3400 kyrkor i Sverige. De flesta bänkplatser är tomma vid söndagens gudstjänst. Finns det behov av att 3400 präster varje söndag predikar för ett sjunkande antal besökare och tomma kyrkbänkar?

- Kyrkan måste därför ompröva sin verksamhet. Om vi stänger 1000 kyrkor för traditionella högmässor blir det inte svårt för de trogna kyrkobesökarna att med samtidens goda kommunikationer ta sig till en närbelägen kyrka. 1000 präster och lika många kyrkomusiker behöver inte arbeta med högmässor varje söndag. Man kan också ordna med ”kyrktaxi”.
- En präst får använda 8 timmar i veckan för söndagsmässan. Vi får därigenom loss 8000 arbetstimmar för präster och kanske lika många för kyrkomusiker som kan ägna sig åt ett arbete för att skapa lämplig fritidssysselsättning för tonåringarna. Kyrkomusikerna kan kanske lämna barocken och lyssna på ungdomarnas musikstil. De är vana vid psykedelisk rockmusik. Det kan vara en bra början att stimulera ungdomarna spela rock i små orkestrar.
- Vidare måste präster och kyrkomusiker tillsammans med församlingsmedlemmar utveckla nya liturgier så att gudstjänsterna kan förmedla reell andlighet i konkurrens med narkotikakonsumtionen.
- När jag gick i skolan på 1950-talet visste ingen var narkotika var. Däremot hade vi en andlig trygghet. Varje skoldag började med psalmsång och bön. Vi hade 2 timmars kristendomsundervisning varje vecka. På söndagen gick vi till någon kyrka för söndagsskola. Det finns goda skäl att återgå till denna ordning som alternativ till drogkonsumtionen. Skollagen föreskriver att undervisningen inte får vara konfessionell och grundlagen att vi har religionsfrihet. Men religionsfrihet betyder inte frihet från religion utan frihet till religion. Ett andligt inslag i undervisningen kan förmodligen motverka narkotikasuset.
- Varför ansluter sig så många ungdomar till de kriminella gängen? En trolig orsak är att de efter skolans slut inte hittar någon intressant fritidssysselsättning. Svenska Kyrkan har stora möjligheter att öppna sina stora lokaler som oftast står tomma. Oscars församling hade på 1970-talet öppet hus i Olaus Petri kyrka för tonåringar varje skoldag efter skolan slut till kl 21 och på söndagskvällarna. I scoutlokalen på Ulrikagatan hade de öppet hus för mellanstadieelever från skolans slut till kl 18. Där kunde ungdomarna under ledning av en präst och tre församlingsassistenter få meningsfull fritidssysselsättning. Denna verksamhet har numera kokat ner till en kväll i veckan. En rundringning till innerstadsförsamlingarna i Stockholm visade att ett fåtal församlingar har ungdomskväll endast en kväll i veckan förutom konfirmationsverksamhet. Eftersom församlingarna låter sina lokaler stå tomma tyr sig ungdomar till de kriminella gängen.

Socialtjänstlagen förskriver bland annat

Barn och unga

5 kap. 1 § 6. tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem,

Svenska kyrkan är bland annat en sådan organisation som stadsdelsnämnderna ska samverka med. Eftersom kyrkan har lämpliga lokaler för fritidsverksamhet bör socialnämnderna i samverkan med församlingarna snarast planlägga meningsfull sysselsättning efter skolans slut till sen kvällstid. När väl en planlagd fritidsverksamhet erbjuds ungdomarna kommer det att ske i god konkurrens till de kriminella gängerna.

Höstens kyrkomöten i Svenska kyrkan bör ägna mycket tid åt att utveckla lämpliga fritidsverksamheter för att konkurrera med de kriminella gängerna. Dessutom bör församlingarnas kyrkofullmäktige i höstens budgetarbete lägga en konkret plan hur man ska förändra församlingarnas verksamhet så att mera tid läggs på lämplig fritidsverksamhet för tonåringar. Till en början bör 1000 präster och kyrkomusiker planera sin verksamhet till förmån för ungdomarna.

Jag vill därför föreslå att varje församling tillsammans med Kyrkans ungdom tillsätter en kriskommission som kan planera en väl utbyggd fritidsverksamhet för församlingens tonåringar. Exemplet från Oscars församling kan tjäna som förebild. Vidare kan man utveckla nya gudstjänstformer.