

Salar Rashid m.fl. (S)  
Annelie Fridell m.fl. (V)

**Ärende 23**  
Betesdjur i Sätmaskogen  
Dnr 2018/000628

### **Särskilt uttalande**

Vi vill börja med att tacka förvaltningen för utredningen. Vi vill dock bara tillägga att: De blågrönas budget för 2019 i Stadshuset har indirekt kraftigt påverkat vår stadsdelsnämnds verksamhet och välfärdsambitioner. Under hela 2019 gick socialtjänsten och äldreomsorgen i Skärholmen med stora underskott. Under hela 2019 saknade flera av våra förskolor förskolelärare. För verksamhetsåret 2019 nådde dessutom endast 50 % av förvaltningens förskolor årsmålen. Förskolan är den viktigaste verksamheten för stadsdelsnämnden för att kunna ge alla barn en likvärdig start i livet samt även möjligheten för oss att kunna bryta segregationen.

Trots detta undermåliga verksamhetsboks slut för 2019 – så valde de blågröna att inför kommunens budget 2020 att gå fram med den sämsta tilldelning till förskolan på över 20 år. Den blågröna majoriteten har dessutom två år i rad dragit ner på pengar som skulle ha gått till kultur- och fritidsverksamheter för våra barn. Man kan kort sagt säga, och detta utan några större överdrifter, att skattesänkningar har fått gå före välfärdssatsningar. Dessutom har man totalt misslyckats helt med att uppnå målet med att skärholmen ska vara en trygg, säker och välskött plats att bo inom. Skärholmsborna upplever med rätta avsaknaden gällande det förebyggande trygghetsarbetet i området. Fler Skärholmsbor upplever en otrygghet i sitt närområde, samtidigt som upplevelsen av otryggheten är kopplad med att den offentliga stadsmiljön känns som mer skräpiga och smutsiga.

En ekonomiskt betydande satsning på betesdjur i ett litet naturområde måste ställas mot andra insatser för att öka trivsel och trygghet i stadsdelen. De nedskärningar vi ser för dagens unga kommer exempelvis att försämra tryggheten för mycket lång tid framöver när barn som inte tidigt får rätt stöd inte klarar skolgången, vilket vi vet drastiskt ökar risken för framtida kriminalitet. Vi kan jämföra den beräknade årliga kostnaden på 80 000 kr med föreslagna satsningar på våra stadsdelsdagar på totalt 125 000 kr. Investeringskostnaden på 350 000 kronor för djurhållning är ansenlig och vi befarar en risk att det blir en investering i något som kanske bara kommer att användas i några få år om insatsen inte faller väl ut.

Självfallet måste vi inom stadsdelen kunna göra flera olika saker samtidigt. Med tanke på hur mycket pengar detta handlar om vill vi dock mana till eftertänksamhet. Något som inte heller framgår av utredningen är kostnaden för alternativa åtgärder med slyröjning och friställning.