



Socialdemokraterna

Hedra minnet av Izzy Young med en egen plats

Israel Goodman Young, eller Izzy Young som de flesta känner honom som, har vid 90 års ålder gått ur tiden. Därmed har Stockholm förlorat en verklig kulturprofil, men otaliga är de musik- och kulturälskare som bär hans tradition vidare. Dessutom vore det på sin plats att Stockholms stad hedrar Izzy Youngs minne med att namnge en plats efter honom.

Izzy Young startade 1957 Folklore center i Greenwich Village i New York, där artister som Tim Buckley, Patti Smith, Joni Mitchell och Joan Baez kom att framträda. Izzy Young var också den som arrangerade Bob Dylans första publika spelning i november 1961. På 1970-talet flyttade han till Sverige och Stockholm, som därmed fick ett värdefullt tillskott på kulturområdet.

I en lokal på hörnet Wollmar Yxkullsgatan/Björngårdsgatan på Södermalm öppnade Izzy Young sitt svenska Folklore centrum. Under de kommande decennierna arrangerade centret konserter och musikkvällar, sålde böcker och skivor. Centret byggde också upp Nordens största samling av amerikansk folkmusik från 50- och 60 talen.

Izzy Young drev Folklore Centrum ända till 2018 och är en kulturlegend, vars arv och minne Stockholms stad bör vårda. Utanför lokalen på Wollmar Yxkullsgatan finns en plats där Izzy Young ofta satt under det stora trädet och samtalade med människor. Detta offentliga rum vore ett, av säkert flera tänkbara, alternativ, att namnge efter Izzy Young.

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta

- att namnge en plats efter Izzy Young.

Stockholm den 1 mars 2019

Olle Burell (S)
Oppositionsborgarråd