

**Från:** [REDACTED]  
**Skickat:** den 22 augusti 2020 19:10  
**Till:** Administration soder@stockholm.se  
**Ämne:** Medborgarförslag: trädplantering på Folkungagatans övre del

**Uppföljningsflagga:** Följ upp  
**Flagga:** Har meddelandeflagga

Hej!

I samband med den avslutade renoveringen av Medborgarhuset hade jag förväntat mig trädplantering. Det har blivit en stenöken i ett område som redan innan var helt tomt på träd. Outgrundligt varför denna korsning (Folkungagatan/Götgatan) inte kan planteras med träd i likhet med nedre delen av Folkungagatan, Hornsgatan etc.

Folkungagatan är en hårt trafikerad gata och miljömässigt utsatt för stora mängder luftföroreningar. Dessutom är korsningen extremt utsatt ur ett socialt perspektiv. Jag har bott här nu i snart 20 år och har sett och utstått det mesta som jag tror få andra medborgare i staden gör. Det här är förmodligen Stockholms mest utsatta område, sett ur ett perspektiv av utanförskap, kriminalitet, droganvändning och allmänt festande på lågbudgetkrogar. Området är sorgligt styvmoderligt behandlat i jämförelse med andra centralt belägna i Stockholm. Under normala omständigheter (dvs. ej Coronatider) välkomnar vi mängder av turister till vår fina ö, men jag skäms över området runt Medborgarplatsen. Det är inte värdigt en central del av huvudstaden. När jag själv välkomnar gäster hem kan jag endast beklaga deras upplevda känsla av otrygghet i området.

**Ur detta samlade perspektiv skulle jag därför vilja föreslå att man planterade träd också på denna del av Södermalm.** Jag är helt övertygad om att det finns allt att vinna på att göra miljön/sociotopen i denna korsning mjukare och mera human. **Önskvärt vore även att man breddade trottoarerna** som i relation till antalet gångtrafikanter, är kraftigt underdimensionerade. Ur ett miljömässigt perspektiv pekar forskningen på att en allégata har 70% mindre luftföroreningar än en gata utan träd. (SvD, Mia Sjöström, 20160601). Träden bidrar även till ett rikare växt- och djurliv. Vi vet numera att staden kan erbjuda micromiljöer för bl.a. fåglar, bin och humlor som inte ska förringas. Träden påverkar dagvattenhanteringen och även temperaturen i städerna.

Det går ganska enkelt att göra skillnad. Jag bor i korsningen som jag benämner "psykoskorsningen". De allra flesta vet vilken korsning jag menar utan att ge närmare ledtrådar. Jag odlar uppe på taket (bl.a. relativt stora träd) och har glädjen att se mängder av bin, humlor, fåglar, fjärilar och igår en slända. Jag tror att vi med dagens miljöhot behöver tänka mer i termer av mikroklimat. Vad kan åstadkommas i närområdet? Om fler tänker så kan förändring ske. Rekommenderar som läsning "Framtidens stadsträd för en fungerande gröstruktur", E-uppsats av Veronica Johander, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.

Egentligen begränsar sig mina förslag kring detta kvarter inte bara till träd. Men vi får väl ta en sak i sänder. Jag träffas gärna och diskuterar. Detta (halv-) kvarter kommer med stor sannolikhet att få ny fastighetsägare inom kort. Kanske kan man tänka sig att involvera dem?

Bästa hälsningar

[REDACTED]

