

## Medborgarförslag om förädling och konstnärlig utsmyckning av hörnet Södermannagatan/Bohusgatan på Södermalm.

Mitt medborgarförslag lyder i korthet: **Förädla den vackra och kulturhistoriskt intressanta platsen i hörnet Södermannagatan/Bohusgatan som idag hyser en återvinningsstation. Skapa en plats där några bänkar samsas med någon typ av konstnärlig utsmyckning.**

**Varför?** Platsen i fråga är idag sorgligt styvmoderligt behandlad. Men den har inte bara ett stort kulturhistoriskt värde i och med att det är födelseplatsen för själva Hammarby Idrottsförening. Platsen i sig symboliserar även ett perfekt möte mellan nutid och dåtid. Här möts kulturhistoria, idrott, gemenskap och inkludering. Allt det som gör oss så stolta över vår älskade stadsdel. Och det skulle kunna bli en av Södermalms vackraste och mest symbolladdade platser.

Om vi från krönet blickar norr ut ser vi längs hela Södermannagatan mot Katarina kyrka och kyrkogård. Vänder vi blicken åt väster löper blicken fritt längs med Bohusgatan i riktning Skanstull. Snett åt öster ser vi det ståtliga Blecktornet - Det som en gång var Ferdinand och Anna Bobergs bostad. Snett nedåt syost går den trädkantade vägen ned till söderbornas älskade Stora Blecktornsparken. Och blickar vi åt nordöst syns de första husen i det vackra och kulturhistoriskt intressanta metarområdet.

Platsen, på krönet av åsen som sedan rullar ned mot hammarby sjö, är oftast full av liv och rörelse. Här möts tränare, föräldrar och barn på väg ned till Kanalplan eller Skanstullshallen. Här släpper spelarbussarna med motståndare till Hammarbys damlag av sina spelare, fulla av förväntan inför kommande drabbningar.

Det är en naturligt vacker plats med stora estetiska och kulturhistoriska värden som idag slarvas bort.

Låt besökande fotbollslag, bajen-supportrar, lokalbor, och alla andra som dagligen besöker platsen mötas av någonting som manifesterar platsens symboliska värde och skönhet.

**Jag föreslår att platsen rustas upp och att man med enkla medel skapar en anspråkslös plats under träden, i hörnet, på krönet, precis vid trapporna ner mot Kanalplan. Några bänkar eller annan möjlighet till sittplatser. Någon typ av utsmyckning. Kanske en byst av Hammarbys grundare Axel Robert Schönthal.**

Eller varför inte - En konstnärlig utsmyckning som en hyllning till någon av de pionjärer inom damfotbollen där Hammarby i detta nu håller på att rita om kartan för hur vi värderar kvinnors idrottande. Det skulle berätta för besökande lag från när och fjärran hur stolta vi är över vår damfotbollsverksamhet, och det skulle vara en fin markering för de unga tjejer och killar som gör sina första staplande tvåfotsdribblingar nere på Kanalplan: Här är alla lika mycket värda.

Ta chansen att återuppväcka ett sorgligt bortglömt och styvmoderligt behandlat hörn av vårt älskade Södermalm!

Vänligen

[Redacted signature]

[Redacted address]



Entrén mot Kanalplan på ritning från 1915. Min föreslagna plats för förädlad parkyta markerad.



Entrén till Kanalplan, hörnet Bohusgatan/Södermannagatan, fotograferad söderifrån år 1915.

