

Medborgarförslag om att parken mellan Södermalmsskolan och S:t Paulsgatan återgår till skolgård

Denna park var fram till för några år sedan elevernas skolgård.

Den öppna planen användes på rasterna av barnen till bollspel och andra lekar.

Den användes av lärare och barn tillsammans för bollspel, lekar och andra pedagogiska verksamheter.

Som lärare på Södermalmsskolan i mer än 20 år vet jag hur viktig gården är pedagogiskt från matematiska uppgifter, biologiska iakttagelser och bildskapande till olika aktiviteter på idrottstimmarna.

På fritiden användes den flitigt av grannskapets barn och unga och deras föräldrar. Det var den enda stora planen för spontanidrott som fotboll, volleyboll, basket och brännboll i området söder om Bergsgruvans bollplan. På eftermiddagar, helger och skollov var det alltid några aktiviteter på gång.

Men plötsligt skulle det göras "park" av skolgården. Någon hade sett att det stod *parkmark* i stadens handlingar. Tanken var möjligen god men feltänkt. Det drabbade eleverna som förlorade ett välbehövligt lekutrymme som är soligt t.o.m. på vintern klara dagar och delvis skuggas av träden den varma årstiden.

Efter flera års grävande, fällande av träd och anläggande av en slags vattendamm-fontän i mitten samt utplacering av ett par fasta bordtennisbord, några bänkar, plantering av rabatter och ett par små träd så var "parken" klar.

Liknande koncept fast bättre finns 100 m därifrån på Mariatorget.

Nu har "parken" stått färdig i 2 år. I somras sattes vattnet på och några barn lekte och hoppade mellan vattenstrålarna. Några pensionärer satt på bänkarna längs kanten av området eller på ett litet utecafé som hyrt in sig i hörnet S:t Paulsgatan-Timmermansgatan. Men i vardagslag, höst, vinter och vår står den tom och ödslig - en sandplan som mest används som hundrastgård.

Vart tog de 600 eleverna vägen?

De förpassades till ett litet utrymme norr om skolan som ligger i ständig skugga. Öster om byggnaden sattes några klätterställningar och gungor upp. Där lyser solen in vid 12-snåret.

I en tid när barn rör sig så litet att de t.o.m. drabbas av obesitas i unga år är det oförsvarbart att inte använda "parken" som skolgård.

I Stockholms budget 2023 s.8 står att "*Stadsplaneringen ska ha ett barnperspektiv och främja barns tillgång till rörelse och lek och barnkonsekvensanalys ska vara en del av hela*

planeringsprocessen. Nämnden ska i ett tidigt skede planera för kvalitativa skol-och förskolegårdar med välfungerande friytor.”

”Stadens beslutsfattande ska utgå från ett tydligt barnperspektiv och barnets bästa ska alltid stå i centrum. Barnen ska ha möjlighet att påverka beslut som rör dem och bjudas in att påverka i de verksamheter som de deltar i eller får stöd av.” (Stockholms budget 2024 s.3)

Vi föreslår därför - väl medvetna om hur mycket den här parkanläggningen kostat – att nuvarande och framtida elever på Södermalmsskolan får tillbaka sin före detta skolgård med det snaraste, att den stora bollplanen och gräsmattan under träden längs S:t Paulsgatan återställs, att fläderhäcken mot Timmermansgatans trafik och avgaser restaureras, att elever och lärare får hjälpa till att planera för övriga verksamheter på gården.

[Redacted text block]