

Skrivelse om stoppad trygghetsinvestering

Det offentliga rummet tillhör alla. Alla, oavsett kön och ålder, ska kunna känna sig trygga överallt i vår stad. Därför införde vi socialdemokrater 2018 en trygghetsfond med 200 miljoner som stadsdelsnämnder och facknämnder kan söka medel ur. Nämnderna kan ansöka om medel för att göra stadsmiljöåtgärder som förebygger brott och bidrar till ökad trygghet, säkerhet och trivsel. I dialog med medborgarna, polis, handlare, föreningsliv och andra aktörer har nämnderna identifierat otrygga platser och miljöer som med enkla hjälpmedel kan bli tryggare. Under det gångna året beslutades om investeringar för nästan 100 miljoner kronor och resultaten av åtgärderna som har gjorts med hjälp av trygghetsfonden har varit god.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansökte och beviljades medel ur trygghetsfonden under 2018 för ett antal trygghetsinvesteringar. Tyvärr hann stadsdelen inte komma igång med alla projekt under det gångna året därför ansökte nämnden hos kommunstyrelsen om ombudgetering av projekten.

Varför majoriteten i stadshuset har avslagit ombudgetering av trygghetsmedel för etablering av lekpark på tomaten Solhem 16:1 i Spånga är beklagligt. I medborgardialog har det framkommit att området utmed Värsta Allé är ett område som medborgarna upplevde otryggt på grund av bland annat dålig belysning. Enligt ansökan som förvaltningen gjorde 2018 skulle en etablering av en lekpark ge trygghetskapande effekter. Den fysiska förändringen i miljön skulle leda till att fler familjer söker sig till området för lek och rekreation. Parken skulle även anpassas för funktionsnedsatta och därmed utgöra ett utflyktsmål för stockholmare från hela staden. Att stoppa en redan beslutad investering på två miljoner kronor är inte rimligt särskilt när behovet av trygghetsinsats kvarstår. Det är inte heller rimligt att stadsdelsförvaltningen ska behöva skriva en ny ansökan för en investering som beviljades för mindre än ett år sedan. Det är att öka byråkratin och slösa med stadsdelarnas begränsade resurser.

Vi anar att de investeringar som har stoppats runt om i staden hänger ihop med att den styrande majoriteten har minskat trygghetsfonden med 70 miljoner kronor för att finansiera sina kortsiktiga skattesänkningar. Det är beklagligt stockholmarnas trygghet inte prioriteras högre. Vi socialdemokrater kommer fortsätta verka för att Stockholm ska vara en öppen stad och alla stadsdelar ska vara trygga.

Därför undrar vi:

- Vad är anledningen till att ompröva ett redan fattat, godkänt och budgeterat beslut?
- Hur kan bedömningen på några få månader ändras från behov av trygghetsinvesteringar till att behovet inte är tillräckligt?
- På vilket sätt gynnar det Spångaborna att budgeterad trygghetsinvestering stoppas?